

En Muslim ropar på Jesus

Kamal Saleem

Av Aron Little – The 700 Club
Översättning C-S. K



Kamal Saleem föddes i Libanon av en helöverlåten Muslimsk familj. Han kommer ihåg att han redan vid fyra års ålder brukade sitta vid köksbordet när hans mor undervisade honom i Koranen och om hans uppgift för Allah och Jihad.

Från barnaår sade min mor; ”Min son, en dag kommer du att bli en martyr. Du kommer att dö för Allah och upphöja Islam. Min son, om du dödar en Jude kommer din hand att lysa upp inför Allahs tron och himlen kommer att lovprisa det du har utfört”.

Kamal var sju år gammal när hans föräldrar sände honom till ett Muslimskt träningsläger för att lära sig att använda vapen och att engagera sig till att döda fienden. Pojkarna fick också lära sig något annat, en annan slags krigsföring...

”Vi tränades i det som kallas ”Kultur Jihad”, som betyder kulturskifte. Kultur Jihad är inte att använda svärd, eller att använda gevär. Det är den Jihad som kommer in i din värld”.

När Kamal var 20 år gammal utvaldes han att utföra Kultur Jihad i Amerika.

”Inom Islam anser man att frihet, självbestämmande och monarki är avgudar som måste brytas ner. Den frihet ni har i USA är anti-islamitisk, Amerika måste förändras. Därför flyttade jag speciellt till Bibelbältet. Bibelbältet var det starkaste av starka. Det är där de trognaste kristna finns. Jag ville ta det bästa

som finns för jag räknade mig själv som Islams svärd. Jag tänkte: Jag är smord. Jag är unik. Jag är utvald. Jag kommer för att förändra ett land och en kultur. Jag har Allahs kraft inom mig”.

Det var tidig 1980 tal, Kamal bosatte sig i en liten stad i Mellan western. Han började söka upp män från de fattiga kvarteren i grannskapet för att rekrytera dem till Muslimska tro. Men en eftermiddag kom hans liv att hamna i deras händer som han mest av alla hatade.

”Jag åkte med min bil från en plats till en annan för att utföra rekryterings jobb när jag kraschade med min bil. Kollisionen var så kraftig att jag slungades ut ur min bil, landade på nacken och bröt nacken på två ställen.

Denna man sprang fram till mig och sade; Var inte orolig. Vi skall ta hand om dig, allt kommer att bli bra”.

Ambulansen kom och plockade upp mig, nu var jag på väg till sjukhuset. Ortopedkirurgen på intensivvården tittade på mig och sade; ’Son, vi skall ta hand om dig, allt kommer att bli bra.’

Den andra dagen när jag vaknade upp på sjukhuset, kom överläkaren in, han läste min journal och sade ordagrant samma sak; ”Vi skall ta hand om dig”.

Kamal blev först rädd när han hörde dessa ord, för dessa män var kristna.

”Ni förstår, inom terrorismen, om de säger dessa ord, då är det bäst att du springer iväg.”

Operationen lyckades väl med att återställa Kamals brutna nacke, men återhämtningen skulle ta flera veckor. Efter att han blev utskriven från sjukhuset, var han i behov av att någon tog hand om honom medan han återhämtade sig. Kamal hade ingen, så ortopedläkaren erbjöd sitt hem för denna främling.

”I detta hem fick jag det finaste rummet med de vackraste sakerna. Jag var som en i familjen. De behandlade mig inte annorlunda. De hade en korg där det stod; ’För Kamal’. De lade dit pengar för att betala min sjukhusräkning”.

Kamal var överväldigad av det överflöd av den kristna kärleken mot honom. När han återhämtat sig började han hjälpa till i hemmet med att koka och städa.

”De hade Judiska vänner som hade kommit från Israel vilka de understödde, och nu kramade jag Israeler och kokade för Judar. Jag tänkte, ’Vad har hänt mig?’”

När Kamal klarade av att ta hand om sig själv och skulle fara till sin lägenhet, då hade doktorn en överraskning för honom.

Han sade, 'Här är nycklarna till vårt hus, och här är nyckel till din nya bil. Vi vill bara välsigna dig. Du kan komma till oss närhelst du vill'.

Jag åkte till mitt hem, till mitt kalla hem som jag inte hade besökt på flera månader. Dammet låg tjockt överallt. Nu var jag tvungen att göra upp detta med min gud för att veta om detta var äkta eller inte.

Jag gick in, stängde dörren om mig. Jag gick fram till fönstret i öster, föll på mina knän, sträckte mina händer mot himlen och ropade; 'Allah, Allah min herre och konung. Varför har du gjort detta mot mig? Det är okey med bilkraschen. Jag är okey med allt detta, men varför har du placerat mig bland kristna? Jag är förvirrad. Dessa kristna och Judarna, de är goda människor. Det är inget fel med dem. De vill inte döda oss. Det är inte samma människor som jag har blivit undervisad om. Allah, dessa människor har en relation med sin Gud. Dessa människor ropar till sin Gud och han svarar dem. Jag vill höra din röst. Jag vill höra att du älskar mig. Om du är verklig, tala till mig. Jag vill höra din röst.'

Gissa vad Allah sade denna dag? Absolut ingenting.

Kamal upplevde att han ifrågasatt sin tro, det enda hedervärda var att avsluta sitt eget liv.

"Jag hämtade min pistol, placerade den rätt och var färdig att trycka av. Då hörde jag en röst. Rösten visste mitt namn. Den sade. 'Kamal! Kamal! Kamal! Varför ropar du inte på Abrahams, Isaks och Jakobs Fader?'

Nu föll jag på mina knän och räckte upp mina händer på en gång när jag hörde rösten. Jag ropade ut från varje fiber i mig; 'Gud, Fader Abraham, om du är verklig, vill du tala till mig? Jag vill lära känna dig.'

Abrahams Gud kom till mitt rum. Han fyllde hela rummet med sin härlighet. Hans namn var Jahve, Herren är en. Han hade hål i sina händer. Han hade hål i sina fötter. Hans namn är Jesus.

Jag sade till honom, 'Vem är du min Herre? Vem är du?'

Han sade, 'Jag är den Jag är.'

Jag sade, 'Jag är en enkel man med ett enkelt sinne. Vad kan detta betyda?'

Han sade, 'Jag är Alfa, Jag är Omega, Jag är början, Jag är slutet, Jag är allt där emellan. Jag har känt dig innan jag lade jordens grund. Jag har älskat dig innan Jag skapade dig i din moders liv. Stå upp! Stå upp Kamal, kom. Du är min krigare. Du är inte deras krigare.'

Jag sade till Honom, 'Min Herre, jag vill leva och dö för dig.'

Han sade, 'Dö inte för mig. Jag har dött för dig så att du kan leva.'"

I stället för att ta sitt eget liv den dagen, gav Kamal sitt liv till Jesus. Nu har han en ny uppgift att resa i landet och utmana Muslimer att ifrågasätta deras trohet till Allah.

”Mitt hjärtas önskan är att nå ut till mina bröder och systrar, till de 1,5 miljarder Muslimer som finns där ute. De har inte smakat på den frihet som finns i Gud.”

Det har nu gått 20 år sedan Kamal lämnade sin tro på Islam, även hotet om våldsverkan och död kan inte hindra honom från att dela denna berättelse med andra.

Han är verklig. Om du aldrig tidigare har fått uppleva Gud i ditt liv, om du aldrig fått pröva på Gud, om du tror att du har inget att förlora...när du sitter i din fåtölj i ditt hem, om du är Muslim eller inte Muslim eller icke kristen eller vad helst du är, kalla på Abrahams, Isaks och Jakobs Gud och säg;

Om du är verklig, tala till mig. Jag vill höra din röst.

Gud kan förvandla ditt liv!

1 Guds syfte... Att ha frid i ditt liv

Gud älskar dig och vill att du skall lära känna honom så att han kan ge dig sin frid och ge dig ett verkligt liv – för alltid.

Bibeln säger:

Då vi alltså har förklarats rättfärdiga av tro, har vi frid med Gud genom vår Herre Jesus Kristus.

Rom. 5: 1

Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde Son, för att den som tror på honom inte skall gå förlorad utan ha evigt liv.

Joh. 3: 16

Jesus sade:

Tjuven kommer bara för att stjäla, slakta och döda. Jag har kommit för att de skall ha liv, ja, liv i överflöd.

Joh. 10: 10

När Gud har planerat för oss att vi skall ha frid och ett värdigt liv, varför är det då så många människor som lider eller har vrede inom sig?

2 Vårt problem... Avskildhet från Gud

Gud skapade oss till sin avbild så att vi kan lära känna honom personligen och leva ett glädjefyllt liv. Han skapade inte oss till robotar som automatiskt älskar och lyder honom, utan han gav oss en fri vilja och frihet att välja. Allt sedan tidernas begynnelse, har vi valt att vara olydiga mot Gud och valt att gå vår egen väg. Vi gör fortfarande samma val idag. Det resulterar i avskildhet från Gud och slutar i bedrövelse.

Bibeln säger:

*Alla har syndat och saknar härligheten från Gud,
Rom 3: 23*

*Ty syndens lön är döden, men Guds gåva är evigt liv i Kristus Jesus, vår Herre
Rom. 6: 23*

Bibeln säger att olydnad inför Gud, resulterar i separation från honom.

Våra egna försök kan aldrig förena oss med Gud. Genom tiderna har människor på olika sätt försökt att bygga upp en gemenskap med Gud – dock utan framgång.

Bibeln säger:

*Därför är det så: Genom en enda människa kom synden in i världen och genom synden döden, och så kom döden över alla människor, eftersom alla hade syndat
Rom. 5: 12*

*En väg kan synas rätt för en människa, men till slut kan den leda till döden
Ordspr. 14: 12*

Det finns bara en väg att komma till Gud

3 Guds Hjälp... Korset

Jesus Kristus är enda svaret till detta problem. Han är den enda som kan föra oss tillbaka till Gud. Han dog på ett kors och uppstod från graven, betalade priset för våra synder och överbryggade gapet mellan Gud och människorna.

Bibeln säger:

*Ty Gud är en, och en är medlare mellan Gud och människor, en människa,
Kristus Jesus* *1 Tim. 2: 5*

Så led också Kristus en gång för våra synder. Rättfärdig led han i orättfärdigas ställe, för att föra oss till Gud. Han blev dödad till köttet, men levandegjord genom Anden.

1 Petr. 3: 18

Men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog i vårt ställe, medan vi ännu var syndare

Rom. 5: 8

Gud visar oss den enda vägen – vi måste välja

4 Vårt gensvar... Ge oss själva till Kristus

Vi måste anförtro oss åt Jesus Kristus att förlåta våra synder och besluta oss att lyda honom för resten av vårt liv. På så sätt kan vi lära känna Gud och finna frid. Bibeln säger:

Om du därför med din mun bekänner att Jesus är Herren och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, skall du bli frälst. Ty med hjärtat tror man och blir rättfärdig, med munnen bekänner man och blir frälst.*

Rom. 10: 9-10

Finns det någon riktig orsak till att du inte just nu kan överlåta ditt liv till Jesus Kristus?

Hur ger jag mitt liv till Kristus:

- 1 Erkänn att du är en syndare och behöver förlåtelse.
- 2 Tro att Jesus Kristus dog för dig på ett kors och uppstod från graven.
- 3 Genom bön, bekänn att Jesus Kristus är den enda vägen till Gud och överlåt ditt liv till honom för resten av ditt liv.

Vill du överlåta ditt liv till Jesus Kristus just nu?

Ge ditt liv till Jesus Kristus – redo att ta nästa steg?

Jesus Kristus är den enda som kan föra oss tillbaka till Gud. För bibeln säger, ”Om du med din mun bekänner att Jesus är Herre, och tror det i ditt hjärta att Gud har uppväckt honom från döden, då blir du frälst”. För att ge ditt liv till Kristus, be följande bön och acceptera Jesus som din Frälsare:

Om du vill ge ditt liv till Jesus Kristus, bed så här;

Käre Herre Jesus, jag vet att jag är en syndare och behöver din förlåtelse. Jag tror att du dog på korset för mina synder och uppstod från graven för att ge mig liv. Jag vet att du är enda vägen till Gud. Nu vill jag sluta att vara olydig mot dig och börja leva för dig. Förlåt mig, förvandla mitt liv och lär mig hur jag skall lära känna dig. I Jesu namn, Amen.

Bibeln säger att Guds änglar fröjdar sig i himlen när du har gett ditt liv till Gud!