

Livet som kristen

Som troende, måste du bygga ditt andliga liv baserat på det som står i Guds ord, Bibeln. Ett bra alternativ är att leva sitt liv som Herren Jesus Kristus gjorde när han var här på jorden. Du kan läsa om Hans liv i evangelierna Matteus, Markus, Lukas och Johannes.

Nya testamentet är en kraftfull källa, där hittar du svaren för varje situation i livet. Det är också bra att ha en studiebibel, där du kan hitta vägledning.

Vi behöver alla ha en kristen protestantisk gemenskap, församling eller kyrka, där vi kan träffa andra kristna. Att vara medlem i en församlingsgemenskap, ger också andligt skydd. Men det är viktigt att välja en gemenskap som är i linje med Guds Ord. Om du är osäker på vilken kyrka som är rätt eller bra, hitta några vänner som du kan lita på och be dem hjälpa dig.

Som kristna är vi alla ansvariga för hur vi lever vårt liv. Vi måste ta reda på vad som är bra eller dåligt i jämförelse med Guds Ord. Det är viktigt att du är medveten om att det finns människor som inte lever enligt vad Guds Ord säger. I själva verket finns det ett antal kyrkor och församlingar i dag som inte ens är ljumma, de är mera döda än levande! De utövar olika slags idéer och underhållning, men de lever inte som Guds Ord säger.

Kristendomen är inte en religion, nej, det är en nära relation med Gud! Det betyder; Gud har gett oss instruktioner, till och med exempel på hur man bör leva ett kristet liv som Jesus gjorde.

En bra kyrka; det är där Guds Ord predikas utan begränsningar, Guds levande Ord. En kyrka där den Helige Ande är inbjuden och den Helige Andes gåvor verkar. En kyrka eller gemenskap där folk i kyrkan känner att de är älskade av Gud och av medlemmarna. Om du inte känner dig hemma i en kyrka eller kristen gemenskap, eller att gemenskapen utövar en verksamhet som inte är sund, sök dig då till en annan kyrka!

Du kan njuta av allt som Guds Ord erbjuder dig som kristen, även om du inte har medlemskap i en kyrka eller gemenskap. När du läser Guds ord, då har du gemenskap med Herren Jesus Kristus, eftersom Guds ord och Jesus Kristus är ett! Du kan läsa om det i Johannes evangelium 1: 1-3.

I begynnelsen var Ordet, och Ordet var hos Gud, och Ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. Genom honom har allt blivit till, och utan honom har inget blivit till, som är till.

Med andra ord, Jesus och Guds Ord är ett! Bara slappna av och njut av gemenskapen med Herren Jesus Kristus när du läser Bibeln.

Den Helige Ande

Den Helige Ande är kraftens Ande. Det står i Apostlagärningarna, 1: 8
Men när den helige Ande kommer över er, skall ni få kraft...

Det kallas dop i den Helige Ande. När du har fått ta del av dopet i den Helige Ande, öppnas en helt ny dimension i ditt andliga liv. Tidigare lovprisade och bad du till Gud "där uppe", nu börjar ett liv i en djupare relation med Gud. Nu när du ber med bönespråket du fått, som också kallas tungotal, går det direkt till Fader Gud, utan att du själv behöver tänka ut vad du skall be.

Detta är en dyrbar gåva och resurs vi har. Tänk på detta, Den Helige Ande, som är Gud, en av de tre i gudomen, Han ger dig information om vad du ska be till Gud Fader i himlen, du talar ord och innehåll som du aldrig kunnat tänka ut själv! Du ber och uppbygger ditt andliga liv på ett sätt som ingen människa kunde ha gjort, utan hjälp av den Helige Ande!

Bönespråket är nyckeln till det övernaturliga. Att be i tungotal uppbygger dig, det öppnar upp situationer i ditt liv som du aldrig kunnat drömma om. När du dagligen använder bön i tungotal, kommer du att växa mer och mer i ditt andliga liv med Gud.

Kom ihåg att den Helige Ande är en person, Han är Gud manifesterad här på jorden. Behandla Honom som Hans namn säger, Han är Helig! Var försiktig, säg inget ont mot Honom, eller såra Honom på något vis!

Guds Ord säger i Matteus 12: 31-32

Därför säger jag er: All synd och hädelse skall människorna få förlåtelse för, men hädelse mot Anden skall inte förlåtas. Den som säger något mot Människosonen skall få förlåtelse. Men den som talar mot den helige Ande skall inte få förlåtelse vare sig i den här tidsåldern eller i den kommande.

Du kan ha en underbar gemenskap med den Helige Ande. Älska Honom, tacka Honom för allt han gör för dig. Låt honom använda dig till Guds ära, men säg

aldrig någonsin något ont till Honom eller klandra Honom för något, kom ihåg detta, Han är HELIG!

Bön och tillbedjan

När vi ber bör vi alltid be till Fader Gud i Jesu namn, det står i Johannes 16: 23-27

Den dagen kommer ni inte att fråga mig om något. Amen, amen säger jag er: Vad ni ber Fadern om i mitt namn, det skall han ge er. Hittills har ni inte bätt om något i mitt namn. Bed och ni skall få, för att er glädje skall vara fullkomlig. Detta har jag talat till er i liknelser. Men det kommer en tid, då jag inte längre skall tala till er i liknelser, utan öppet förkunna för er om Fadern. Den dagen skall ni be i mitt namn, och jag säger inte att jag skall be till Fadern för er, ty Fadern själv älskar er, eftersom ni har älskat mig och tror att jag har utgått från Gud.

Det står inte i bibeln att vi ska be till Jesus, det står bara att vi skall be i Hans namn, som betyder Jesus namn. Detta betyder att be till Fadern i Jesu namn.

Joh 14: 12-14

Amen, amen säger jag er: Den som tror på mig skall utföra de gärningar som jag gör, och större än dessa skall han göra, ty jag går till Fadern. Och vad ni än ber om i mitt namn, skall jag göra, för att Fadern skall bli förhärligad i Sonen. Om ni ber om något i mitt namn, skall jag göra det.

Vi kan lovprisa och tillbe Herren Jesus och även till Fader Gud, så mycket som vi vill. Det står inte att vi skall tillbe den Helige Ande, men vi kan tacka Honom för allt Han gör.

Den Helige Ande är verksam här på jorden. Fader Gud, hans Son Jesus Kristus och den Helige Ande, de arbetar alla tillsammans.

En bra livsstil som kristen är att göra bibelläsning, tillsammans med lovsång och bön, till en normal livsstil i vår dagliga vandring med Gud. Vi bör leva så att Gud njuter av gemenskapen med oss varje dag!

Gud välsigne dig

- Carlos