

## **Gud älskar dig och han har en underbar plan för ditt liv**

Kanske ingen någonsin har sagt att Gud älskar dig. Sanningen är att han har älskat dig sedan du föddes. Kan detta vara sant? Ja det är, Gud skapade människan för att han älskade oss redan innan han skapat oss, sådan är Han.

Många människor tror att de inte är värdiga, eftersom de har levt ett så hemskt liv, och begått alla slags synder, därför tror de, att de inte är accepterade inför Gud. Faktum är, det beror inte på dig, det beror på vad Gud har gjort genom Hans Son Jesus Kristus. Han betalade priset för alla dina synder när Han dog på Golgata kors, därför är du värdig att bli ett Guds barn.

Idag bjuder Gud dig att ta emot hans Son Jesus Kristus i ditt liv. När du tar emot Honom, då renar Han dig från allt ditt förflutna och från alla dina synder. Genom att bjuda in Jesus Kristus i ditt hjärta, ger Gud dig ett helt nytt liv i Kristus Jesus.

### **Hur tar jag emot det nya livet i Kristus Jesus?**

Guds Ande är närvarande över hela jorden. Han vet allt, Han hör och Han vet även vad vi tänker. Om du är uppriktig mot Gud och vill ha gemenskap med Honom, det är allt som krävs för att få ett nytt liv i Gud, att bli räddad från ditt förflutna.

Gud säger i sitt ord i Johannes 14 : 6

Jesus sade till honom: *Jag är vägen och sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig.*

Om du tror på vad Guds ord säger, då kan du be honom att komma in i ditt liv. Läs det här först:

*Om du därför med din mun bekänner att Jesus är Herren och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, skall du bli frälst. Ty med hjärtat tror man och blir rättfärdig, med munnen bekänner man och blir frälst.*

*Ty var och en som åkallar Herrens namn skall bli frälst.*

Rom. 10: 9-10, 13

Om du ber följande bön och tror det i ditt hjärta, då blir du frälst :

**Fader Gud, jag kommer inför dig i Jesu Namn.  
Förlåt alla mina synder och rena mig i Jesu blod.  
Jag tror att Jesus Kristus dog på korset och uppstod från de döda.  
Jag ber dig Herre Jesus att komma in i mitt hjärta och ge mig ett nytt liv .  
Jag tar emot dig nu som min Herre och Frälsare.  
Kom in i mitt liv nu och ta emot mig i Guds stora familj.  
Jag ber i Jesu namn, Amen.**

Om du har bätt bönen i tro, då är du frälst. Guds ord säger, allt det gamla är borta och något nytt har börjat.

*Alltså, om någon är i Kristus är han en ny skapelse, det gamla är förbi, se, det nya har kommit. 2 Kor. 5: 17*

## **Hur lever jag det nya livet i Kristus Jesus?**

Som en nyfödd kristen, börjar du leva ett nytt liv i Kristus Jesus. Du behöver läsa information om hur man lever som kristen, det finner du i Guds ord, Bibeln.

Den bästa och enklaste läsningen att börja med finns i Johannesevangeliet. Här får du lära dig hur Jesus Kristus levde. Följ hans exempel, det är det bästa sättet. Evangelier av Matteus, Markus, Lukas och Johannes, de berättar om det Herren Jesus gjorde och undervisade medan han var här på jorden.

Gud välsigne dig, och välkommen till Guds familj!  
- Carlos

Du kan också läsa Bibeln online:

<http://www.folkbibeln.net/>